



Nieuwsbrief 8

1 april 2019

Ter herinnering:

- Heeft u al ingeschreven voor de avond4daagse? Inschrijven is mogelijk tot 22 april en kan via <https://a4ddongen.nl>

Afscheid juf Corina

Nog een paar weken.....

Nog een paar weken en dan ga ik na ruim 21 jaar de Anspach en het "jufzijn" achter me laten. Per 1 mei word ik locatieleider op een basisschool in Etten-Leur. Ook een PCPO Midden-Brabantschool.

In 2017 mocht ik de opleiding Master Leren en Innoveren afronden. Tijdens en na deze opleiding ging het toch echt behoorlijk kriebelen om, binnen het onderwijs, een andere uitdaging te vinden. Ik ging werkgroepen leiden, werd projectleider IKC en ging adviseren bij verandertrajecten op andere scholen. Deze mooie ervaringen mag ik nu gaan bundelen in de nieuwe functie.

In 21 jaar is er veel veranderd in het onderwijs (we schreven nog met krijt op een schoolbord). Toen ik op de Anspach begon met werken had ik voor ogen om na zo'n jaar of vijf weer eens ergens anders te gaan werken. Voordat ik het wist stond ik mijn 12,5 jarig jubileum te vieren op het schoolplein. De tijd is enorm snel gegaan. Ik ga de school met een dankbaar gevoel verlaten: ik heb zo ontzettend veel geleerd, veel ondernomen, veel ervaringen opgedaan, veel mensen leren kennen, veel uitdagingen gehad en veel gelachen.

Natuurlijk ga ik de Anspach missen: de kinderen die zo lekker onbevangen hun verhaal doen, de ditjes en datjes die ze met je delen, de lieve collega's, het ritje naar Dongen dat ik bijna slaapdronken kon rijden, het gebouw waar je zo gemakkelijk kan verdwalen, de ouders, de leukste week van het schooljaar (lentekriebels), de fijne gesprekken en natuurlijk nog veel meer. Want het is maar een greep uit de grote en mooie verzameling herinneringen die ik mocht opbouwen.

Viola van Kats gaat na de meivakantie starten in groep 3 op maandag, dinsdag en woensdag. Binnenkort komt ze al meelopen om de kinderen te leren kennen en gaan we aan de slag met de overdracht. Ik wens haar een heel fijne tijd op de Anspach toe.

Corina van de Wakker

Pasen

In alle groepen beginnen we met de Bijbelverhalen rondom Pasen. Ook hebben we een leuk liedje wat u ook thuis kunt luisteren: <https://makesomenoisekids.club/>



Op donderdagmiddag 11 april gaan we met alle klassen Palmpasenstokken maken en op donderdag 18 april hebben we in alle groepen een paasontbijt met viering.

Bij elke klas kunt u zich inschrijven om een paar hapjes voor het ontbijt te maken van donderdag 18 april. Met elkaar maken we zo een Paasontbijt. Helpt u ook mee?

Schoolfotograaf

Op maandag 8 april a.s. gaan alle kinderen weer op de kiek bij schoolfotograaf. 's Morgens worden de individuele foto's gemaakt en 's middags gaan alle groepen op de foto. Dit jaar geen broertjes/zusjes foto. (dit doen we 1x in de 2 jaar) Wij hopen dat iedereen er weer met een stralend "koppie" op komt te staan.

Koningsspelen

Vrijdag 12 april staan de koningsspelen op de planning.

De kinderen van groep 3 t/m groep 6 verzamelen om half 9 op school, zij zullen vanuit school gezamenlijk naar het Atledo terrein lopen.

De kinderen van groep 7 en 8 verzamelen bij de Vennen, zij worden om kwart voor 9 verwacht met hun zwemkleding.

De kinderen van groep 1 en 2 die zijn opgegeven, worden om kwart voor 9 verwacht op het atledo-terrein. Het programma van de kleuters draait tot 12.00u, vanaf 12.00u kunnen zij worden opgehaald op het Atledo-terrein.

De groepen 3 t/m 8 zijn om 14.30u klaar met hun activiteiten en kunnen vanaf dan opgehaald worden op de locatie. Groep 3 t/m 6 atledo en groep 7 en 8 de Vennen.

Denkt u aan:

- Lunchpakketje + flesje water (voor groep 3 t/m 8)
- Insmeren met zonnebrand (we hopen uiteraard op mooi weer)
- School t-shirt (krijgen de kinderen de dag ervoor mee naar huis)
- Sportkleding en goede sportschoenen
- Houd er rekening mee dat het erg druk zal zijn op de parkeerterreinen

Nieuws vanuit de Ouderraad!!!



Feestelijk afscheid juf Ans:

Traditiegetrouw vond de vergadering van de OR in maart bij juf Ans plaats. Al maakt zij geen deel meer uit van de OR wilde ze toch graag ons nog een keer verwennen met een lekker stukje gebak en een drankje. Van vergaderen is natuurlijk niet veel gekomen, maar wat zullen we haar en deze gezellige “vergaderavondjes” gaan missen. Bedankt lieve juf Ans!

Verder zijn we, op dit moment, druk bezig de Paasactiviteit te organiseren. Zullen we alle eieren vinden? 😊

Nog steeds is de OR op zoek naar JOU!!! Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je wat meer betrokken zijn, meld je dan nu aan op or.anspach@pcpomiddenbrabant.nl

De feestelijke groeten van de Ouderraad